



ΚΩΣΤΑΣ

CHEF / ΜΑΙΤΡ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

... Στην εφηβεία του «σερβίριζε» έτοιμα καλάθια στους συμπαίχτες του στα τσικό του Παναθηναϊκού από τη θέση του play-maker, ο προσωπικός του αντίπαλος δεινοπαθούσε προσπαθώντας μάταια να βρει τι του «μαγειρεύει» ανά πάσα στιγμή, είχε έτοιμη τη «συνταγή» για όλα τα αμυντικά συστήματα του αντιπάλου, και πρόσθετε στο «μενού» της εξέδρας φανταζι ενέργειες για «ορεκτικό» και νίκες για «κύριο πιάτο»!

Τελικά δεν άργησε να διαβάσει το αληθινό νόημα πίσω από τις λέξεις, να συνευρεθεί με το αληθινό του ταλέντο και να το αναδείξει κάτω από το σκούφο του... σεφ! Από τότε το μεταγραφικό του σαφάρι μετεξελίχθηκε ως εξής:

- ΕΦΗΒΙΚΑ ΠΑΟ BASKET
- CAPSIS SOFITEL HOTELS
- EY ZEIN
- RISTORANTINO
- ΜΥTHOS GREEK RESTAURANT MULKAIM – GERMANY
- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΝ



Αν και θα περίμενε κανείς να έχει κλέψει κινήσεις από την Αλεξάντρα στο «παρκέ» της κουζίνας, αυτός έχει τη δική του ανεξάρτητη προσωπικότητα σχετικά με τα «Drive-In», της κουτάλας στην κατσαρόλα, και το μαγειρευτικό του γίνεσθαι περιλαμβάνει πολυσυλλεκτικές επιρροές από παντού, με έμφαση βέβαια στη Μεσόγειο...

Όνειρο του είναι κάποια στιγμή να μαγειρεύει μόνο για τους πελάτες της ΚΥΡΑΣ σε ένα πέτρινο κίосκι διακοσμημένο με κοράλλια και κοχύλια «θαλασσινές μεσογειακές γεύσεις» σε μια μεγάλη φωτιά στην παραλία της ΚΥΡΑΣ.

Προς το παρόν λίγο οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, λίγο οι γυναίκες (που είναι η μεγάλη του αδυναμία), λίγο τα φώτα της πόλης, λίγο το νεαρόν της ηλικίας του, μας τον κρατάνε στην Αθήνα στο «Μεσογειακόν» να «οργανώνει» την κουζίνα και να βρίσκει “Nothing but net” όταν σημαδεύει προς τη γεύση...!

ΑΓΑΠΑΙ ΝΑ

Θεωρεί τον Oliver δημιουργημάτων των Media και να του βρίσκει συνεχώς λάθη (!), να είναι η ψυχή του πάρτι, να διασκεδάζει τη ζωή μέχρι τελικής πτώσεως αργά το πρωί, να φτιάχνει δικές του ακραίες specialite μόνο για τους φίλους στις 4:30 το πρωί, να συγκινείται με τον Panathinaiko στην Ευρώπη, τα γρήγορα αμάξια, το ακριβό ντύσιμο, να αναστατώνει τον περίγυρο.

ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ

Το πρωινό ξύπνημα, τη σοβαροφάνεια, αυτούς που προγραμματίζουν για 50 χρόνια μετά, την τσιγκουνιά (ειδικά στα ποτά).

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑ

Το πορτοκαλοκόκκινο που παίρνει το σαρφάν όταν συναντιέται με μια γνήσια romodoro επάνω στην φωτιά.

ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΜΕ

Adriana Sclenaricova, Diego Maradona.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΕ

Chef in love – Michel Roux.

ΖΩΔΙΟ

Έξω καρδιά – Έξω ντέρτα και καημοί, Δίδυμος!